



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΤΟΣ ΜΥΑΛΩΝΑΣ

Είκοσι Ελλήνες δημιουργοί συμπίνουν στον «Φιλελεύθερο» αγαπημένους καλοκαιρινούς προσραμμούς από την Ελλάδα. Με ζωγραφιές, άκτασις ή σκέδια και λίγα λόγια στο πρώτο πρόσωπο, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν την εικόνα της αγνήπτιας που τους προκαλεί ο τόπος που επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μπορεί να είναι η πατρίδα στην οποία επιστρέφουν ή ένα μέρος που έχουν επιλέξει



τοπίο διαφυγής, ψυκικής ανάτασης και καλλιτεχνικής έμμενως. Κάθε καλλιτέχνης εκμετηρεύεται προσωπικά σημεία αναφοράς, επισημαίνει αναζητήσεις πνευματικού ενδιαφέροντος ή υποβικύνει μέρη «καπάτια» από την τουριστική κίνηση.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΌΡΟΣ

Το δέσμιο εδώ και τριάντα χρόνια με τον **Αθω** και η εξέλιξη στην τέχνη του ζωγράφου με διάφορες τεχνικές και είδη

Hαθίνας είναι βάση ποι, σπύτι, εργαστήριο, οικογένεια, φίλοι, θέσεις και τόσα άλλα! Πάντα όμως ήρθαν τους πατέρες για τα ταξδεύτρια, είτε για «διακοπές» είτε για δουλειές. Πολλά έργα μου έγιναν στη σήμερη παραθρητικού όπου οι τόπους αγαπημένους που ήταν έτοιμοι μόνο για το τοπικό και τον πολιτικό τους, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που ήταν εκεί ή ποτέ με συντριψθείσαν στα εξορμήσεις. Ευτυχίστηκαν ή όχι, ερωτεύτηκαν ή προδόθηκαν, πάντα με κρατούσαν μέρη όπου η Σίσυφος για χρόνια, η Κορίνθια που πρόσφατα, η Λίμνη, η Χίος, η Σκύρος, ο Μύκονος, η Αρρώρος και τόσα άλλα, για περιοριστικά στα δικά μας ελληνικά μέρη. Τόποι που ζωγράφισα πολλά και έγιναν μερικοί και δευτερεύοντες σκεδών, με το υποστηριζόντο όντερο να γίνονται τόποι μόνιμοι που πάντα ομήρευαν τους αναπότομο ή νεοταλαγιά, αλλά χωρὶς καπνό αποκριώματος. Μον έθωναν δύο μπροστά να πάρω και είρω ευτυχία για τούτα.

Ιστος ψάλκωνε όλα μα όλλα πειραιά, που δεν είναι πάντα γρυφό να στρίψουσε σαν τέτοια. Αναγνωρίζω οιγυρά μια ιδιαιτερά έλξη για τις Κυκλαδίδες, χωρίς να παραγνούντο τη χαρά των Μεταύρων, του Μυστρά, της ορεινής Πελοποννήσου, του Εβρου και τόσους άλλουν

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕ
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΗΕΠΑΙΡΝΕΙ ΑΚΟΜΗ,
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΜΥΔΑΛΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΥΝΔΑΛΕΙΣ
ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΆΛΛΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ

Τοπίο Αγίου Ορεού, Νέα Σκιάτη,
κάρβουνο και παστέλι σε χαρτί

περισσότερη της πιεριωτικής Ελλάδας. Ο τόπος όπου που συνδέθηκα μαζί του με μια πολλά στενή σχέση εδώ και περίπου τρία χρόνια είναι ο Αγιον Όρος. Τόπος που με κράτησε και με συνεπάριερε ακόμη, καὶ τούτο γιατί από το μαρά και την ψυχή μου συνδύονται πολλά από τα οποία οι οποίας είχαν άλλο τόπο μόνο κατά μέρος: τοπό, πολιτισμό, τέχνη, ιστορία, πενταρικές αναζητήσεις, ποικιλή, απίθανες γνωριμίες, εργασίες. Ενας τόπος όντος ευλογημένος με τα αγκάθια των φωνών, δύτος αλλοτρούς και διοι οι ομηρικοί τόποι ή και άνθρωποι. Άλλοι περιβόλι ήταν κανονικοί και λουλουδιών αλλά και η ζάχαντα τους: Ενας τόπος που με κρατάει κοντά του από πολλές πλευρές.

ΜΙΚΡΑ ΤΟΠΙΑ

Οσον αφορά τη ζωγραφική, μου έδωσε τη δυνατότητα να συσχωθώ με πλέοντας που δεν πέτυχα και που τελικά με πλότους νοίκιο, με τη δική μου χαρακτική, αλλά και τη σηματική ιστορία της Αρχαίας, με τη ζωγραφική μικρών τοπίων, αλλά και τη δυνατότητα να επεκταθεί στους μεγάλες επιφάνειες των τοίκων, με την εικονογράφηση βιβλίων, αλλά και την επιμέλεια εκθέσεων. Αυτό όμως δεν είναι τα οπινατικότερα. Τα πιο ομορφόδια είναι οι ουρχορροήματος με «έξυπνητάσιους ανθρώπους» τουσ μοναχών, σύνο και άλλον, κιρρολεκτικά από όλα τα μπρικ και πλάτη της ορφαλίνης, το χαρό μέρος στα παρένα δάσος, αλλά και η δίνη της συμμετοχής σε δεσκώπειρες αισθησιθές, οι ανατροπές δεδουλώντων αντιληφθέων και η συντόμηρη με ανθρώπους αφορούμενους. Το ομηρικό είναι η «γάγη για την περπέτεια» στην οποία αναφέρεται ο Φώτης Κόνγολους, αλλά και οι «αληθινές αποκαλύψεις πάνω σε χίλια δύο απορίες και τεχνικές εκπρόσωπος» που βρίσκεται στη Σόφη του Παπαλούκα.

